



**KBOZ**

# Bulletin Bulletin

## **Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer**

---

Colofon.....	2
Van de bestuurstafel.....	3
.....	4
Hé, dat is leuk om te weten!.....	4
De kleine kerken dicht!!.....	6
In memoriam de vicariaten.....	6
KBOZ-Activiteitenkalender Kringen.....	8
KBOZ-Activiteitenkalender Clubs.....	8



**Heeft u het vaccin al gekregen?**

## Colofon

Het KBOZ Bulletin verschijnt 10 x per jaar als inleg van het door de Unie KBO uitgegeven periodiek *KBO-PCOB magazine*. Oplage: 800.

Geen blad ontvangen? Telefoon: 079-321 34 93

### Bestuur KBOZ

Dhr. Henk van den Berg	Voorzitter	tel. 079-361 73 26	voorzitter@kboz.nl
Mevr. Thea Veelenturf	Secretaris	tel. 079-316 75 74	secretaris@kboz.nl
Dhr. Hans van der Meer	Penningmeester	tel. 079-343 20 14	penningmeester@kboz.nl
Dhr. Hans Lamot	Bestuurslid	tel. 06-38 89 26 68	bestuurslid@kboz.nl
Dhr. Rob van den Bos	Ledenadministratie	tel. 06-24 10 18 35	ledenadministratie@kboz.nl
Postadres Ouderenkantoor	Dublinstraat 24/F12	2713 HS Zoetermeer	(1e etage)

Website KBOZ.nl	www.KBOZ.nl
Contactadres KBOZ.nl	info@kboz.nl

Mevr. Elli Bonnet	Kopij Bulletin	tel. 079- 321 34 93	bulletin@kboz.nl
-------------------	----------------	---------------------	------------------

Kopij digitaal aanleveren voor het Bulletin van de KBOZ/PCOB no. 5, mei 2021 uiterlijk op 9 april 2021 onder vermelding van "KBOZ Bulletin" bij Elli Bonnet: bulletin@kboz.nl. Het wordt gewaardeerd als u foto's aanlevert!

Verspreidingsdatum van het volgende Bulletin met het magazine van de KBO/PCOB no.5: 20 april 2021

Wilt u a.u.b. mutaties, zoals overlijden, verhuizingen en wijziging van het telefoonnummer of e-mail doorgeven aan de ledenadministratie? Ook als uw functie als contactpersoon door iemand anders wordt overgenomen.

Belastinghulp: Dhr. Jan van Hoof, tel. 06- 82 81 74 32, jfm.v.hoof@kpnmail.nl

Rijbewijskeuring voor 75+: dokter W.J. Eenink, tel. 06-53 12 03 04

Klussendienst: tel. 06-19 97 18 00

KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren.

KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel om de twee weken.

KBOZ-leden kunnen zich  
aanmelden voor  
KBO-PCOB.nu via:  
[www.kbo-  
pcob.nl/nieuwsbrieven/](http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/)



## Van de bestuurstafel



### Van de bestuurstafel

Het is lente. Of moeten we zeggen: het was lente? Eerst diepe sneeuw, direct daarop korte-rokjes-weer en als dan de bomen in het Balijbos groen uitlopen, is er weer kou, kilte en nachtvorst.

Ja, na jaren over de Noord-AA officieel de Zoetermeerse plas uitgekeken te hebben, kijk ik sinds kort uit op het Balijbos en laat onze hond daar uit. Een heel andere omgeving. Iedereen zegt: "Jullie zijn gek!" Jullie hadden een prachtig appartement met een weids uitzicht. Wie gaat er nou verhuizen? Wij dus! Het appartement lag nl. pal op noord. In de zomer 's ochtends tot 8 uur zon en 's avonds na 5 uur in de middag een reepje zon. Daar denk je aan te wennen, maar dat is niet zo. Na 8 jaar wilden we ZON. Nu aan de rand van het Balijbos, tegenover de kinderboerderij, op het westen, hebben we de middag- en avondzon. Heerlijk.

Eigenlijk zitten we met z'n allen nu ook al bijna 1 jaar in een gelijke positie. De Corona, met daaraan gekoppeld de lock-down - zeg maar gewoon opsluiting - veroorzaakt dezelfde droeve gedachten. Maar gelukkig, net als door te verhuizen zijn de veranderingen in zicht. De vaccinaties lopen nu gesmeerd. De bewoners van de verpleeghuizen, ook die met een eigen huisarts, zijn voor de eerste maal gevaccineerd. Wat zo fijn is, is dat dit alles ook invloed heeft op het bezoek, nl. nu twee personen.

Voor de ouders in het huis, maar ook voor de kinderen buiten het huis is even op bezoek gaan er niet bij, eerst reserveren. Hopelijk met Pasen meer vrijheid??? Denken we nog maar niet aan de vakantie. Voorseizoen, toch?

Over verpleeghuis gesproken. Uw voorzitter, Henk van den Berg zit nog steeds in een verpleeghuis. Er is nog geen zicht op wanneer hij de functie weer kan opnemen. Wij wensen hem sterkte en een voorspoedig herstel.

Maar als bestuur hebben we toch een mijlpaal bereikt eind februari. Wij, vooral Rob van den Bos, de ledenadministrateur, zijn weken aan het stoeien geweest met het programma "KBOleden", het softwareprogramma van de KBO voor de ledenadministratie. Nu is het zo dat er bij deze software geen gebruiksaanwijzing aanwezig was, zeker niet voor bijzondere zaken. Dus Rob heeft samen met de penningmeester Hans van der Meer een en ander uitgeplozen, en is het gelukt een incasso voor de 2021 KBOZ-contributie en het 2020 corona-aangepaste lesgeld voor de clubs de deur uit te doen. Wat ook prettig is, is dat de leden daar waar het fout ging de informatie van de website [www.KBOZ.NL](http://www.KBOZ.NL), e-mailadres: [info@kboz.nl](mailto:info@kboz.nl), gebruikt hebben om te reageren. Dit stelde ons, uw bestuur, in staat daarop ook snel te reageren!

Tot besluit kan ik u vertellen dat wij onder de vlag van de OSO, de Zoetermeerse samenwerkende ouderenbonden, een gesprek via de PC gehad hebben met Ingeborg Ter Laak (CDA) en Hans Westdijk (contact-ambtenaar voor de OSO) van de Gemeente over de veranderingen bij de Wmo vanaf begin mei 2021. Dat lijkt positief uit te pakken. Definitief is er nog niets bekend, maar het ziet ernaar uit dat voorlopig alles bij het oude blijft, zoals ook de subsidieregelingen voor de

Ouderenbonden. Tot op heden werd dat via Palet Welzijn geregeld. Misschien komt er een 'wisseling van de wacht' en krijgen de ouderenbonden met een andere beheerder te maken. Ook over de huishulpen is gesproken. Het is mogelijk dat in de toekomst toch weer een systeem van 'eigen bijdrage', of - bijv., dat bij een te grote woning niet alle kamers onder de Wmo vallen, wordt ingevoerd om de financiële druk op de gemeenten te verminderen. Ook de bouw van levensloopbestendige woningen voor ouderen kwam ter sprake.

Contact met de bestuurders van de Gemeente is een belangrijke taak voor uw bestuur!

*Met vriendelijk groet,  
Hans Lamot,  
Waarnemend voorzitter*

Reactie, graag: [info@kboz.nl](mailto:info@kboz.nl)

## **Hé, dat is leuk om te weten!**



Op onze spreekuren en huishulp zien we steeds meer, dat mensen zijn overgegaan op het gebruik van slimme telefoons en ook daarop het gebruik van de app WhatsApp zien we heel vaak terugkomen.

Het is een heel gebruiksvriendelijke app, maar ik weet zeker dat niet alle mogelijkheden worden gebruikt, dus hierbij een paar tipjes. Wat het meest gebruikt wordt in WhatsApp is het sturen van berichtjes. Het is ook mogelijk een foto mee te sturen. U drukt dan op het + teken naast het tekstvenster en u krijgt dan de mogelijkheid om een nieuwe foto te maken of er een te halen uit uw fotobibliotheek, aanklikken en versturen maar.

Wanneer u het met uw mobiele abonnement doet, maar zeker wanneer u belt met uw prepaid kaart, weet u dat u uw tegoed in de gaten moet houden. Daarom is het prettig dat u vanuit huis met gebruikmaking van uw Wifi gratis kunt bellen met wie u maar wilt. Wanneer u een bericht aan het maken bent met iemand, ziet u dit bovenin uw scherm:



Wanneer u nu tikt op dit telefoontje, belt u geheel gratis met de persoon die u eerder wilde schrijven. U heeft zelfs de mogelijkheid om te beeldbellen; daarvoor hoeft u maar te tikken op het camera symbool naast het telefoonsymbool deelnemers een beeldverbinding tot stand gebracht.



Om het ordentelijk te laten verlopen, vergt dit natuurlijk wel enige discipline om het niet een Babylonische spraakverwarring te laten worden. Nu denkt u, maar dat is misschien wel erg moeilijk om meerdere mensen aan de lijn te krijgen, maar het tegendeel is waar.

U belt de eerste persoon zoals hierboven beschreven, dan ziet u bovenaan de beeldverbinding dit plaatje

klikt u op dit symbool dan u krijgt de mogelijkheid om de volgende te bellen en zo gaat u verder met het bellen van nummer 3,4 enz.

Ik hoop dat u bent aangespoord om het eens te proberen. Lukt het u niet, zoek dan contact met ons.

U kunt een mail sturen naar [info@seniorwebzoetermeer](mailto:info@seniorwebzoetermeer) of kijkt u op onze website [www.seniorwebzoetermeer](http://www.seniorwebzoetermeer).

Wim Geers

## **De kleine kerken dicht!!**

Met Pinksteren daalde de H. Geest neer over de apostelen. Een gelovig feit, dat we nog elk jaar gedenken. Het is één van de drie grootste feesten van de R.K. Kerk. De apostelen spraken die dag in tongen, dat wil zeggen dat ze voor iedereen in elke toenmalige taal verstaanbaar waren. Sommige van de kleine kerken deden dat ook elk jaar na door hun gelovigen te vragen in hun moedertaal en deel van de liturgie te laten verzorgen.

HELAAS IS DAT MET INGANG VAN PINKSTEREN DIT JAAR alleen nog mogelijk in de grote kerk aan de Dorpsstraat.

De H. Geest landt niet meer in de kleine kerken, want die zijn .....

Ja wat zijn die kleine kerken eigenlijk met ingang van 23 mei? Ze mogen nog voor allerlei activiteiten gebruikt worden, waarvoor ze nu ook al gebruikt worden en daarnaast voor allerlei zaken die passen in een gewijde ruimte, maar niet meer voor de vieringen van de vicariaten op zondagochtend! Zijn ze daardoor nog open? Of zijn ze alleen open als ze ook voor het doel gebruikt mogen worden waarvoor ze gesticht zijn: de wekelijkse viering van de lokale gemeenschap? Die vieringen van de lokale gemeenschappen zijn eigenlijk de ziel van die kerken. Als je die eruit haalt, dan zijn ze dood en dan zijn de afscheidsvieringen op de vier zondagen die volgen na Pinksteren. Raadpleegt u de website van de parochie over wanneer van elke kerk passend afscheid genomen wordt. Als er nog corona heerst, dan kunnen er maximaal 30 gelovigen per viering aanwezig zijn en moet u zich aanmelden!

Voor alle duidelijkheid: het zijn nog steeds kerken! Alleen de bisschop kan ze aan de eredienst onttrekken, maar die heeft er nu even geen tijd voor....

*Hans Bonnet*

## **In memoriam de vicariaten**

We treuren om het verloren gaan van vicariaten binnen de Zoetermeerse parochie. Toen Zoetermeer in de jaren zestig van de vorige eeuw begon te groeien en de Nicolaas kerk daardoor uit zijn voegen dreigde te barsten, besloot de parochie om in elke wijk aanwezig te zijn. Die aanwezigheid kwam neer op de stichting van een kerkgebouw. De eerste, de Doortocht, stond na zijn oplevering midden in de polder. Je moest lieslaarzen aan om er te komen. Was die kerk nog ten dele gefinancierd door het Rijk, de andere drie kerken zijn geheel en al betaald door de RK gelovigen. Wel met een lening van het bisdom, maar die leningen zijn in 2017 afbetaald. De gebouwen zijn nu dus eigendom van de parochie.

Die kerken zijn dus gebouwd door ons, misschien voor een deel door onze ouders, maar zeker niet door onze voorouders. Het was óns geld, wij hebben er onze ziel en zaligheid in gestoken. We hebben ze versierd, we hebben ze gebruikt voor allerlei zaken naast de vieringen, maar ook – en dat is heel belangrijk – we hebben ze een eigen stijl gegeven. Een stijl van vieringen, een geloofsbeleving, die net even anders was dan in andere vicariaten en waardoor je je in die kerkgelegenheid thuis ging

voelen (lukte dat niet dan had je nog vier andere mogelijkheden). Die eigen stijl gaat nu na de sluiting van de kleine kerken door de grote gehaktmolen en wordt een eenheidsworst.

Dat doet velen pijn en wel om verschillende redenen. Kleinheid houdt ook altijd een zekere bescheidenheid in, triomfalistisch geloof past niet meer in deze tijd. Maar ook "e pluribus unum" dat is de lijfspreuk van de VS en betekent uit velen één.

Hoe verscheiden we ook zijn, we vormen één parochie. Een dergelijke parochie is ook stabiel dan een monolith (een parochie met één zuil), de bureaustoel waarop ik zit tijdens het schrijven van dit stukje heeft vijf poten, niet één! Daarom treur ik over de vier vicariaten; die zijn over enkele jaren een mooie herinnering.

Maar ik treur ook om de parochie die met een dure kerk verder moet, waar efficiëntie het gewonnen lijkt te hebben van de menselijke maat.

*Hans Bonnet*



*De Genesareth*



*De Wijngaard*



*De Doortocht*



*De Tabor*

## KBOZ-Activiteitenkalender Kringen

Bingo De Leyens Gondelkade 33	Tot nader order geen Bingo Contactadres: dhr. C. Vollenga	tel. 06-11 77 93 46
Bingo Meerzicht Albrandswaard	Tot nader order geen Bingo Contactadres: mevr. Suze Ooms-v.d. Berg of: dhr. Cornelis de Jong	tel. 079-316 91 00 tel. 06-17 88 14 10
Creatieve soos Buytenwegh Doortochtkerk, Hekbootkade 60	Tot nader order geen Soos Contactadres: mevr. Door Koppen of: mevr. Tinie Lexmond	tel. 079-321 24 10 tel. 079-351 66 31
Soos Noordhove Rogerslijn 11	Tot nader order geen Soos Contactadres: dhr. J.F. Termaat	tel. 06-20 98 50 20
Soos Rokkeveen Marsgeel 14	Tot nader order geen Soos Contactadres: Tijdelijk secretariaat	tel. 079-316 75 74

## KBOZ-Activiteitenkalender Clubs

Bewegen op muziek De Veur Prismalaan Bijldorp	Tot nader order geen BoM Contactadres: mevr. A.T. van de Poel	tel. 079-362 16 90
Bijldorplan	Tot nader order geen BoM Contactadres: mevr. T.G.M. Jansen	tel. 079-323 96 97
Bridge SBC in De Vlieger Groen-blauwlaan	Tot nader order geen Bridge Contactadres: dhr. J.L. Wijsman	tel. 079-331 19 06
Bridge Oosterheem Zanzibarplein 5	Tot nader order geen Bridge Contactadres: mevr. L. Smidt	tel. 079-888 15 62
Fietsen De molen Eerste Stationsstraat	Tot nader order wordt er niet gefietst Contactadres: dhr. P.F.M. van der Hoeven	tel. 079-341 49 63
Jeu-de-boules Gondelkade, Van 't Hoffplein	Tot nader bericht geen Jeu-de-boules Contactadres: dhr. T. Jans	tel. 079-351 47 65
Koersbal Sporthal de Vlieger Groen-blauwlaan	Tot nader bericht geen Koersbal Contactadres: dhr. E. Schotpoort of: mevr. C. Veiver- Wubben	tel. 079-321 32 49 tel. 079-361 24 42
Yoga Bijldorp Bijldorplan	Tot nader order geen Yoga Contactadres: mevr. Th. Lugtigheid	tel. 079-316 73 97
Yoga De Vlieger Groen-blauwlaan	Tot nader order geen Yoga Contactadres: mevr. L. Burggraaf	tel. 06- 44 11 81 34
Yoga Bijldorp Bijldorplan	Tot nader order geen Yoga Contactadres: mevr. L. Willemsen	tel. 079-331 52 36
Yoga De Leyens, Broekwegschouw 199	Tot nader order geen Yoga Contactadres: mevr. L. Burggraaf	tel. 06- 44 11 81 34
Yoga Buurthuis 't Span Broekwegschouw 199	Tot nader order geen Yoga Contactadres: mevr. A. Winterkamp	tel. 06- 54 29 17 63

Voorlopig op donderdag geen viering in de Doortochtkerk.